



פרשת בחקתי

אם-בחקתי תלכו ואת-מצותי תשמרו ועשיתם אתם. ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו. והשיג לכם דיש את-בציר ובציר ישיג את-זרע ואכלתם לחמכם לשבע וישבתם לבטח בארצכם. ונתתי שלום בארץ וישכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן-הארץ וחרב לא-תעבר בארצכם.

(ויקרא כו פסוקים ג-ו)

מה בפרשה? פרשתנו פותחת בסדרה של ברכות וקללות, סדרה כזו מופיעה גם בספר דברים בפרשת "כי תבוא" אך עם מספר הבדלים הנוגעים לתוכן וצורה. מספר הברכות בפרשה נופל באופן משמעותי ממספרן של הקללות. מילים רבות נכתבו על כך על ידי פרשני התורה ובין השאר נאמר כי אנו זקוקים רק למעט אור כדי להתגבר על חושך רב. הברכות מבטיחות שגשוג ופריון לאלו שילכו בדרכיו של אלוהים ויקיימו את חוקיו והקללות מנבאות סוף רע ומר לאלו שלא ילכו בדרך הישר ולא יקיימו את הברית עם אלוהים.

בסוף הפרשה מופיע הסבר לגבי אופן הערכת שוויים של קורבנות המובאים לפני הכהן. פרשת בחוקתי היא הפרשה האחרונה של ספר ויקרא ובסיום קריאתה מכריזים בבית הכנסת "חזק חזק ונתחזק" כמו בסיום הקריאה של כל אחד מהחומשים.



הצעה ליצירה העולם המושלם שלנו

הצעה ליצירה – פרשת בחוקותי מספרת לנו על העולם המושלם שיהיה לנו אם נשמור על החוקים וננהג יפה אחד בשני, בואו נצייר את העולם המושלם שלנו.

חומרים:

- קרטון ביצוע
- פלסטלינה בצבעים שונים
- צבעים
- עיפרון

תהליך היצירה:

- נצייר על קרטון הביצוע בעזרת עיפרון קווים כלליים לעולם המושלם כפי שאנו מדמיינים אותו.
- בעזרת מריחת פלסטלינה נמלא את הקווים ונשלים את התמונה. נוסיף לעולם שלנו קישוטי פלסטלינה כיד הדמיון.



הצעה לפעילות שיחה לשבת

- דמיינו עולם מושלם, מה אתם רואים?
- כיצד נוכל להפוך את עולמנו למקום טוב יותר?
- מה אנו צריכים לעשות כדי שיהיה לנו נעים לחיות יחד עם האנשים שמסביבנו?
- פרשת בחוקותי מציעה לנו לשמור על החוקים כדי לזכות בברכות שונות. על אילו חוקים נוכל לשמור היום כדי לחיות בעולם טוב יותר?
- חשבו על מספר פעולות שתוכלו לעשות בעצמכם כדי להתקרב קצת לתמונה שמתוארת בפרשה ולתקן את העולם.

הבלוג של מיה נולד במטרה להמשיך את המסורת היהודית של קריאה בפרשת השבוע, אשר הופכת את התורה לחלק מחיי היום יום שלנו ואת הטקסטים היהודיים העתיקים לרלבנטיים. בבלוג של מיה תוכלו למצוא פעילויות מגוונות העוסקות בפרשות השבוע, אשר יסייעו לכם להפוך את סיפורי התורה גם לחלק מעולמם של ילדים. מיה, בעלת תואר ראשון בחינוך ובמקרא ורכזת החינוך לגיל הרך בקהילת בית דניאל בתל אביב וגם המקימה והמנהלת את זולזו, מרכז הורות ומשחיקה בבית דניאל. **צילומים: עומר גרייסמן**

